

Subject **Ledenavonden 6 april (verslag) en 13 april (planning)**
 From <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>
 To Bob Duin <rduin@xs4all.nl>
 Bcc Ank de Vroomen <ankdevroomen@gmail.com>, Annemieke Schellingerhout <a.m.c.schellingerhout@gmail.com>, Antoon Bekken <antoonbekken@gmail.com>, Bert de Graaff <degraaff@legra.demon.nl>, Bob Duin <rduin@xs4all.nl>, Christine van Tricht <christinevantricht@gmail.com>, Christophe Dumont <innerchoice3@gmail.com>, Cinthia van der Ham <hgmjvdham@hotmail.com>, Clasina van den Berg <clasinavandenbergh@planet.nl>, Cynthia van Dam <cecvandam@kpnmail.nl> [36 more...](#)
 Date 2020-04-09 13:21



Aan de leden van de maandagavondgroep, 9 april 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes die nu even zijn gecreëerd. Wilt u hierover niet meer bericht worden, laat het mij dan weten (bobduin@antroposofiedenhaag.nl).

 Op 6 april kwamen er drie groepen bijeen. Hierbij de korte rapportages, enigszins geredigeerd:

Guus, Marleen en Mario Matthijssen kwamen bijeen bij Trees.
 Na de 52ste weekspreek werd een korte passage gelezen waarin R.Steiner spreekt over 'besmetting': Als je in de omgeving van een zieke bent verander dan je blik, kijk op een objectieve wijze, neem waar. Daardoor vorm je om jezelf een astrale 'huid'.
 Vervolgens hielden we ons bezig met de voordracht van 5 mei 1914 waarin aandacht wordt geschonken aan het leven en sterven van Chr.Morgenstern. Tijdens zijn leven heeft hij door geesteswetenschap de periode na het overlijden voorbereid. De geestkracht die tijdens zijn leven in zijn lichamelijke heft gewerkt spiegelde zich na de dood in zijn omgeving waar hij die werkingen en krachten kon zien en herkennen.
 De volgende week gaan we werken aan de Paasvoordrachten in GA233a van 19 en 20 april 1924.

Bij Hans Dieter en Elisabeth waren Pieter van der Schot en Maartje aanwezig.
 We zijn weer begonnen en geëindigd met de weekspreek. Elisabeth heeft steeds een stukje voorgelezen uit de Leitsätze uit november 1924. Hierover werd vervolgens gesproken. Corona kwam ook telkens weer even langs, maar het was fijn om ook met iets anders bezig te zijn: Michael en Ahriman.

Bij Bob kwamen Marijke en Felix op bezoek. Ank was ziek (geen corona). Ook hier is de avond geopend en afgesloten met de weekspreek. Er werd teruggeblift op de inzichten van Thomas Mayer. Daarna hebben we ons verdiept in het omgekeerde Onze Vader. Het geeft onmiddellijk een schokkend beeld van het God-verlaten-bewustzijn. Volgende keer een verhaal van Ank, de Paasspreuken zoals die voor Tweede Paasdag gepland waren en de voordrachten waarin deze zijn gepresenteerd (19-22 april 1924).

 Hetty Bordewijk en Irmentraud ter Veer komen regelmatig bijeen. Faridah wil zich daarbij aansluiten. Wim Maaijen volgt ons op de voet. Hetty, Irmentraud en Wim hebben enige kopieën ontvangen van wat er per email is rondgestuurd.

Gita van Duinen, Micheline Mets en Renata de Zwaan willen ook meedoen. Helaas moesten Gita en Micheline even afhaken vanwege persoonlijke omstandigheden. Voor Renata wordt nog een oplossing gezocht (groepje van vijf?).

Wanneer zich nog anderen willen aansluiten is dat erg welkom!

 Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Geef interessante links en teksten aan mij door voor de website: <https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus>

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl