

Onderwerp **Ledenavonden 4 mei (verslag) en 11 mei (planning)**
Afzender <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>  
Ontvanger Bob Duin <rduin@xs4all.nl>
Datum 2020-05-07 21:02

- Stufen.png (~488 KB)
 - Steiner_Ga58_22Okt1909_DieMissionDerWahrheit.png (~255 KB)
-

Aan de leden van de maandagavondgroep, 7 mei 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes. Wilt u dit niet meer ontvangen, laat het dan weten (bobduin@antroposofiedenhaag.nl).

Op 4 mei kwamen er weer een aantal groepen bijeen. We ontvingen niet van iedereen bericht, wellicht i.v.m. de dodenherdenking. Alle rapporteurs hartelijk dank! Ik heb hier en daar wat samengevat om de mail niet te lang te maken en daardoor leesbaar te houden.

Mario, Guus en Marleen waren weer bij Trees te gast: Het laatste deel van de Paasvoordrachten was aan de orde: met de tien categorieën van Aristoteles waarin de werkelijkheid van aarde en kosmos gegeven is en hoe in omgevormde wijze R.Steiner deze in de Grondsteen aan ons heeft gegeven. We gaan komende maandag de inleidende woorden van Steiner bij het euritmieprogramma lezen en bespreken. Daarna de 6e voordracht uit GA 232 "Mysteriengestaltungen" over de Efezische mysteriën van Artemis.

Maartje, Pieter, Elisabeth en Hans-Dieter: geen bericht.

Bob, Marijke, Felix (zonder Ank, met veel pijn thuis): We keken naar en waren onder de indruk van de dodenherdenking. Felix had een mooi acrostichon geschreven op "dodenherdenking". Vervolgens deden we een van de hygiënische euritmie-oefeningen. Tenslotte keken en luisterden we naar een lezing van Laurens Hornemann: "Was kann aus der Coronakrise auferstehen". Het is een oproep om beter om te gaan met de dood. Niet je uit het leven laten wegrukken, maar toewerken naar een overgave, de verandering ("Verwandlung") accepteren en de bereidheid om de fysieke, etherische en astrale vruchten van het leven weg te schenken. Dit werd nog ondersteund met een mooi gedicht van Herman Hesse (bijgevoegd).

Hetty, Irmentraud en Faridah: geen bericht

Jeanne Bleeker leest samen met Joke Meijer "De opstanding van de geest" (op maandagochtend). Indrukwekkend en in het hart rakend waren de teksten waarin het verschil werd beschreven wat de inwijdeling in oude mysteriën meemaakte, namelijk dat zijn ziel stierf (niet zijn lichaam) om tot hoger bewustzijn te worden gewekt en dat dat zich bij Jezus Christus voltrok tot in het fysieke lichaam. Dus wat de oude inwijdeling in de mysteriën doormaakte kon Jezus Christus in de hele mensennatuur doormaken op Golgotha.

Micheline en Friederike: Samen hebben we naar de dodenherdenking gekeken. Friederike heeft verteld over haar ervaringen tijdens en na de oorlog. Daarna hebben we het laatste stukje gelezen (en er over gepraat) van de voordracht gehouden te München op 11 januari 1921 met als titel: Nervosität und Ichheit. Hierin o.a. het vóór en tegen onder ogen zien van argumenten en de betekenis van de wil hierbij.

Taco, Judith, Christine en Tobias: geen bericht

Enige losse berichten:

Taco: Een artikel van de antroposofische arts Thomas Hardtmuth getiteld: "Anmerkungen zum CORONA-Syndrom" is zeer de moeite waard. Het is lang, maar met veel gezichtspunten die een heel nieuwe blik en inzicht geven.

Het artikel staat op de website als pdf en ook online: <https://anthroblog.anthroweb.info/2020/die-angstepidemie-ist-viel-ansteckender-als-das-virus/>

Felix is getroffen door een citaat van Steiner uit GA 58 over de missie van de waarheid.

Jeanne Bleeker is gecharmeerd van het boekje "Geloof, Liefde en Hoop". Twee voordrachten van 2 en 3 december 1911 (GA 130). Ze tekent iedere dag een drieluik van wat haar die dag geraakt heeft in de wereld en in haarzelf. Soms ziet ze door de scharnieren heen het vierde luik ontstaan.

Joke Meijer bericht dat het goed met haar gaat. Ze heeft "De opstanding van de geest" via Antrovista gevonden en gaat dit met Jeanne Bleeker lezen (zie hierboven). Ze leest ook van

Emil Bock, Genesis. De eerdere fases van de aarde boeien haar zeer. Dit leidde tot de volgende vraag:

"Als iemand corona krijgt, gaat hij eerst door de waterige fase (verkooidheid), dan door de lucht-fase (problemen met het binnenhalen van de lucht), dan komt hij in de warmtefase (koorts). Hij komt in de Saturnussfeer terecht, na afgedaald te zijn naar Maan en Zon, water en lucht. Kan je het zien als een soort inwijding? Als hij dan nog aan de beademing moet, komt daar zoveel bij kijken dat het de vraag wordt of hij het overleeft, en dan nog hoe hij er daarna aan toe is....Er zou een raadgeving moeten komen hoe we er doorheen kunnen gaan met zoveel mogelijk de regie in eigen hand! Ook hoe je thuis kunt sterven mocht dat nodig zijn....Is daar al iets over gepubliceerd?"

Wanneer zich nog anderen willen aansluiten bij de gespreide ledenavond, laat ons dat dan even weten. Persoonlijke berichten die gedeeld kunnen worden zijn eveneens welkom!

Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Alle interessante links komen op de website: <https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus>.

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl



Stufen.png
~ 488 KB

Hermann Hesse, 1877-1962. Aus "Die Gedichte", auf einem Porträt von Hardy Cole, mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags, Frankfurt, © Emil Fink Verlag, Stuttgart.

Die Wahrheit ist eine strenge Göttin,
die deshalb auch fordert, dass sie in den Mittelpunkt
einer alleinigen Liebe in unserem Selbst gestellt wird.
In dem Moment, wo man nicht loskommt von sich selber
und etwas anderes ihr gegenüberstellt,
etwas anderes höher stellt als sie, rächt sie sich sofort.

Rudolf Steiner

Ga 58, 22 Okt 1909, Die Mission Der Wahrheit

Steiner_Ga58_22Okt1909_DieMissionDerWahrheit.png
~ 255 KB