

Onderwerp **Ledenavonden 27 april (verslag) en 4 mei (planning)**

Afzender <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>  

Ontvanger Bob Duin <rduin@xs4all.nl>

Datum 2020-04-30 14:52

Aan de leden van de maandagavondgroep, 30 april 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes die zijn gecreëerd of zich spontaan vormen. Wilt u dit niet meer ontvangen, laat het dan weten (bobduin@antroposofiedenhaag.nl).

Op 27 april kwamen er weer een aantal groepen bijeen. We ontvingen niet van iedereen bericht. Alle rapporteurs hartelijk dank! Ik heb hier en daar wat samengevat om de mail niet te lang te maken en daardoor leesbaar te houden.

Mario kwam met Guus en Marleen bij Trees: Na een korte uitwisseling over de huidige crisis werd de eerste helft van de 4e Paasvoordracht van 1924 gelezen en intensief besproken. Het gaat over de Mysteriën van Efese, alwaar het Maangeheim kon worden ervaren: hoe je bij je incarnatie in de maansfeer je etherlichaam vormt door mee te kijken met de Maanwezens naar de andere planeten van ons zonnestelsel om zo specifieke krachten te ontvangen voor de spraak, beweging, wijsheid, liefde/schoonheid en innerlijke warmte. De spreuk van Steiner 'Weltensprossenes Wezen ...' vat dit gedeelte van de voordracht mooi samen, zoals het ook door de inwijdeling werd gehoord. Volgende week gaan we de voordracht uitlezen. Mogelijk gaan we daarna dieper op de verschillende mysteriën in.

Maartje bezocht Elisabeth en Hans-Dieter: Wij waren met z'n drieën deze maandag. Wij lazen de derde weekspreek, en gaan na Pinksteren versnellen om met Sint Jan weer in de pas te lopen. Met z'n drieën geeft nog meer ruimte voor persoonlijke, vaak biografisch gekleurde, inbreng. We vorderen daardoor langzamer en staan langer stil bij de geschetste beelden bij de Kerngedachten.

Bob ontving Marijke, Felix en Ank: Ondanks haar pijnlijke been las Ank op vreugdevolle wijze enkele van haar voorjaarsgedichten. Daarna verdiepten we ons in de via Thea ontvingen samenvatting van een studie van Adriana Koulias over het Corona Virus. Adriana (1960) is een in Brazilië geboren auteur die een aantal romans en esoterische studies heeft geschreven over de Rozenkruisers en het werk van Rudolf Steiner. Zij schetst de fysieke achtergrond van het virus en het ontstaan via de gevallen engelen tijdens de Oude Maan. Zij gaat in op de werkzaamheid van de warmte-ether en de klank-ether en geeft aan hoe gebruik te maken van de overschotkrachten in het zonlicht, de zonnewarmte en de van kleuren vervulde lucht in onze uiteenzetting met dit virus. We laten dit even bezinken en keren vermoedelijk terug naar het stuk van Irene Diet.

Hetty, Irmentraud en Faridah lezen de Paasvoordrachten uit 1924: We zijn 3x bijeen gekomen. De eerste keer was onze vraag of nu, i.v.m. de inhoud van de voordracht of nu. de gehele mensheid in de Saturnusperiode is aangebroken. Dit in vervolg zoals Rudolf Steiner probeert eerst de Maanperiode, dan de Zonnepriode en nu dus de grote vraag of wij dwars door alle doodprocessen er nog wat van maken. Ook waren wij met zelfbeschouwingen bezig. De tweede keer zijn wij hier op doorgedaan. Afgelopen maandag hebben wij ons terdege verdiept in de thematiek uit de voordracht nr.3 van de weekindeling. Daarbij hebben wij de meditatie van Rudolf Steiner ernaast gelegd over de dagen van de werken zijn indeling van de wezensdelen in relatie tot de planeten. Wij kwamen tot kwalitatieve inzichten.

Micheline bestudeert met Friederike de voordracht van 17 mei 1923 in Oslo: Eerst hebben we gesproken hebben over de verschillende aspecten van corona crisis en kort wat uitgewisseld over het eerste boek Christina. Micheline had een spreuk van Steiner meegenomen die door Corone Bosma omgewerkt is tot "corona spreuk" (zie onderaan). Deze werd samen, met aandacht gesproken. Daarna hebben we de voordracht verder uitgelezen. De ontwikkeling wordt hierin beschreven van het kleine kind gedurende de eerste drie levensjaren, in lopen spreken en denken, als spiegel van wat de mens doormaakt in de geestelijke wereld tussen dood en nieuwe geboorte beschreven. Volgende week komt Thea ons groepje vervolledigen.

Taco, Judith, Christine en Tobias zijn verder gegaan met het lezen van de 9e Michaelsbrief: Korte vraag: Wat zijn Weltgedanken? Ahriman heeft de intellectualiteit "...schon in urferner Zeit mit sich vereinigt." Waarom eigenlijk? Veel aandacht werd besteedt aan de vraag op welke gebieden en hoe je de kwaliteiten ('vriesskou') van het denken van Ahriman terug kunt vinden. Naar voren kwamen taalgebruik in het nieuws, het management en de rechtspraak. "Objectieve" wetenschap, waar een verbinding met een subject uitdrukkelijk niet wetenschappelijk is (en toch komt alle wetenschap door 'subjecten' tot stand). Ook op de gebieden van politieke en religieuze systemen (ISIS). Verder twee alinea's gelezen over hoe anders Micheal met de intellectualiteit omgaat. Hier gaan we volgende keer mee verder.

Wim Maaijen heeft laten weten dat de Paasvoordrachten uit 1924 altijd zijn bijzondere

aandacht hebben. Hij heeft een aantal keren Efeze bezocht en de laatste voordracht ter plekke gelezen.

Wanneer zich nog anderen willen aansluiten bij de gespreide ledenavond, laat ons dat dan even weten. Persoonlijke berichten die gedeeld kunnen worden zijn eveneens welkom!

Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Alle interessante links komen op de website: <https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus>. Hieraan zijn recentelijk toegevoegd:

- Adriana Koulias on Corona Virus, een samenvatting in het Engels van een facebook bijdrage (April 2020): <https://antroposofiedenhaag.nl/files/docs/Virus-Adri-Apr2020.pdf>
- Adriana Koulias website: <https://www.adriana-koulias.com/>
- Interview met Dr.Med.Michaela Glöckler: *Das Corona-Virus und Gesundheitskräfte. In het Duits; Engelse en Spaanse ondertiteling mogelijk, 22 minuten: <https://www.youtube.com/watch?v=8r6KFFy12Ko&feature=youtu.be>
- Was kann aus der Coronakrise auferstehen?, toespraak van Laurens Hornemann, priester van de Christengemeenschap in Dortmund, 34 minuten: https://youtu.be/_YqgAPB7tfM

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl

Spreek Rudolf Steiner: (n.a.v. De gestorvenen in de eerste wereldoorlog)

Uit de moed der strijdenden,
uit het bloed der veldslagen,
uit het leed der verlatenen
uit de offerdaden van het volk

zal groeien geestesvrucht-
richten zielen geestbewust
zich naar het geestenrijk.

Omgewerkt door Corone Bosma:

Uit de moed der werkenden
uit het leed der zieken
uit het verdriet der verlatenen
uit de offerdaden van het volk

zal groeien geestesvrucht-
richten zielen geestbewust
zich naar het geestenrijk.