

Subject **Ledenavonden 20 april (verslag) en 27 april (planning)**  
From <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>  
To Bob Duin <rduin@xs4all.nl>  
Bcc Ank de Vroomen <ankdevroomen@gmail.com>, Annemieke Schellingerhout <a.m.c.schellingerhout@gmail.com>, Antoon Bekken <antoonbekken@gmail.com>, Bert de Graaff <degraaff@legra.demon.nl>, Christine van Tricht <christinevantricht@gmail.com>, Christophe Dumont <innerchoice3@gmail.com>, Cinthia van der Ham <hgmjvdham@hotmail.com>, Clasina van den Berg <clasinavandenbergh@planet.nl>, Cynthia van Dam <cecvandam@kpnmail.nl>, Dries Grooters <senior@grooters.net> [38 more...](#)  
Date 2020-04-23 10:41



---

Aan de leden van de maandagavondgroep, 23 april 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes die zijn gecreëerd of zich spontaan vormen. Wilt u hierover niet meer bericht worden, laat het dan weten ([bobduin@antroposofiedenhaag.nl](mailto:bobduin@antroposofiedenhaag.nl)).

-----  
Op 20 april kwamen er minstens zes groepen bijeen. Daarnaast ontvingen we nog enkele persoonlijke berichten. Alle rapporteurs hartelijk dank! Ik heb hier en daar wat samengevat om de mail niet te lang te maken en daardoor leesbaar te houden.

Bijna iedereen volgt onze gewoonte en opent en sluit met de weekspreuken. In sommige gevallen waren dit de 2e en 3e weekspreek, om volgende week met de 4e weekspreek bij het jaarritme te kunnen aansluiten.

Guus, Marleen en Mario Matthijsen kwamen weer bijeen bij Trees. Mario en Marleen presenteerden een deel van de 3e Paasvoordracht uit GA 233a. Het ik en het astraal lichaam omkleden zich in het voorgeboortelijke met het etherisch voor de fysieke geboorte. De vorming van dit etherlichaam die een innerlijke en uiterlijke kant heeft, waarbij de lichtkrachten van de zon die op de volle maan schijnen, de mens in staat stellen de uiterlijke kant van zijn etherlichaam te vormen bij het afdalen naar de aarde. De geestelijke uitstraling van de nieuwe maan geeft de mens kracht de binnenkant van zijn etherlichaam te vormen. Ook de wezens die in de maan wonen en die van daaruit keken naar de bewegingsverhoudingen van het planetenstelsel dragen hieraan bij. Daarna hebben we gezamenlijk deze derde voordracht uitgelezen.

Maartje en Pieter kwamen weer bij Elisabeth en Hans-Dieter op bezoek: We lezen van de kernbeschouwingen (Leitsätze) nu de Eerste beschouwing: Voor de poorten van de bewustzijnsziel. (Erste Betrachtung. Vor den Toren der Bewusstseinsseele). We hebben aan de hand daarvan met elkaar gesproken over imaginaties, over sprookjes en sagen. Volgende keer gaan we daarmee verder en dan door naar de tweede beschouwing: Hoe de krachten van Michael in de eerste ontplooiing van de bewustzijnsziel werken (Wie die Michael-Kräfte in die erste Entfaltung der Bewusstseinsseele wirken).

Marijke en Felix kwamen weer bij Bob bijeen. Ank was helaas nog ziek en krijgt pijnstillende injecties, nodig na haar val van enige weken terug. Ze stuurde wel een uitvoerig beschouwing over de reiniging van de tempel zoals verhaald in de Bijbel. We bespraken verder de derde en de vierde Paasvoordracht uit GA233a. Felix las de spreuken en voegde er nog een mooie Engelse spreuk aan toe. We stonden daarna stil bij wat een geschikt niet-materialistisch voorstellingsbeeld zou kunnen zijn om bij in te slapen, zoals Irene Diet aangeeft. Volgende week bespreken we een Facebook-post van Adriana Koulias over her Corona virus zoals ons ons aangereikt door Thea Giessen.

Hetty, Irmentraud en Faridah hebben ook een groepje gevormd en lezen dezelfde Paasvoordrachten.

Friederike van Manen en Micheline Mets kwamen voor het eerst bij elkaar bij Friederike thuis: Omdat we zowel Nederlands als Duitse tekst wilden om te lezen, hebben we gekozen voor: "Stadia in het leven na de dood" 17 mei 1923 GA226. We hebben de tekst gelezen en over de inhoud van gedachten gewisseld. Volgende week gaan we verder.

Taco, Judith en Tobias waren bij Christine te gast: Na de weekspreek zijn we de avond begonnen met biografische verhalen, voor wie dat wilde. Vervolgens het coronavirus, de duur, en de impact op onder andere de verpleeghuizen. We zijn begonnen met de 9e Michaelsbrief ("Die Weltgedanken im Wirken Michaels und im Wirken Ahrimans", GA 26) en hebben de tekst per alinea bestudeert.

Een van de vragen die ons bezighielden: hoe vertaal je 'Intellektualität' naar het Nederlands, wat betekent het en wat is de etymologische oorsprong van het woord? We probeerden door te dringen tot de verschillende verhoudingen, die Michael en Ahriman tot de geestelijke wezens hebben, waar de mens en Michael vanaf hun oorsprong mee verbonden zijn. Wat zijn hier de gevolgen van voor de 'Intellektualität' en de mens - en waarom? Volgende keer gaan we verder met dezelfde brief.

Ellen Bähr en Peter Tromp laten ons weten dat ze dezelfde Paasvoordrachten hebben gelezen en vervolgens de hele cyclus ter hand hebben genomen. Ellen was bijzonder gegrepen door een deel van de 4e voordracht (blz 63) over de wisselende gezichtspunten van de mensheid m.b.t. de relatie zon-aarde: Ptolemeus vs Copernicus.

Van Ellen Nuis en Cynthia van Dam deze keer geen bericht ontvangen. Hopelijk gaat het goed met ze.

Thea Giessen is druk met een verhuizing en was ook even ziek. Desalniettemin stuurde ze een interessante Engelstalige beschouwing door over het virus en de hiërarchieën, een samenvatting van een Facebook-post van Adriana Koulias. Deze staat nu op onze website. Ze maakte ook attent op de boeken over Christina, eerder al eens door Friederike genoemd. Ik heb de eerste twee delen nu gelezen, deel drie verschijnt in mei. Het gaat over een in 2001 moeizaam geboren kosmische individualiteit die een boodschap van licht en liefde brengt. Het is uiterst boeiend, en roept veel vragen op. Voorlopig kwalificeer ik het als een Luciferische tegenhanger van de Ahrimaanse waarschuwing van Harari omdat de uitdaging om het midden te zoeken tussen bedreiging en angst enerzijds en euforische verleiding anderzijds ontbreekt. Zie <https://www.uitgeverijakasha.nl/product/475-christina-%E2%80%93-tweeling-als-licht-geboren>

Herman Boswijk maakt ons attent op een Youtube item: Voor wie nog wat tijd overheeft en het gesproken Duits aardig kan volgen: een lang interview (2 uur) met Wolfgang Wodarg door Leon Lovelock, een jongeman uit de Duitse hiphop-scene. Interessant (vind ik). <https://youtu.be/lvp017jbAPc>

-----  
Wanneer zich nog anderen willen aansluiten bij de gespreide ledenavond, laat ons dat dan even weten. Persoonlijke berichten die gedeeld kunnen worden zijn eveneens welkom!

-----  
Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan. Alle interessante links, ook de hierboven genoemde en deze groepsmail, komen op de website: <https://antroposofiedenhaag.nl/de-ledenavond-en-het-coronavirus>

Hartelijke groet,

Bob Duin, [bobduin@antroposofiedenhaag.nl](mailto:bobduin@antroposofiedenhaag.nl)