

Onderwerp **Ledenavonden 18 mei (verslag) en 25 mei (planning)**  
Afzender <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>    
Ontvanger Bob Duin <rduin@xs4all.nl>  
Datum 2020-05-22 15:12

---

#### Aan de leden van de maandagavondgroep, 21 mei 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes. Wilt u deze niet meer ontvangen, laat het dan weten ([bobduin@antroposofiedenhaag.nl](mailto:bobduin@antroposofiedenhaag.nl)).

-----

Op 18 mei kwamen er weer een aantal groepen bijeen. We ontvingen slechts van enkele groepjes een bericht. Hartelijk dank aan de rapporteurs.

Mario, Marleen, Renata, Trees en Guus: Geen bericht ontvangen

Maartje, Pieter, Elisabeth en Hans-Dieter: Geen bericht ontvangen.

Marijke, Ank, Felix en Bob: Wij kregen deze keer versterking van Antoinette Jelgersma en Ad Buijs. Gezamenlijk lezen we een overweging van Christian Büttner. Lees het verslag.

Hetty en Irmentraud: Ontmoeten elkaar nu op zondag. Lees het verslag.

Jeanne Bleeker leest samen met Joke Meijer "De opstanding van de geest" (op maandagochtend). Geen bericht ontvangen.

Micheline, Friederike en Thea discussieerden over het artikel over Hans Stolp, over Christina en de derde paasvoordracht uit 1924. Volgende week de tweede. Lees het verslag.

Cynthia van Dam en Ellen Beek lezen samen op zondag Rudolf Steiner.

Taco, Judith, Christine en Tobias: geen bericht

-----

Enige losse berichten:

Jeanne maakt ons attent op:

- Het Coronajournaal van Hans Stolp
- De webinars die door Motief Online worden georganiseerd

Herman Boswijk maakt ons attent op:

- Een artikel van Peter Selg: Een gemedicaliseerde samenleving? (in een Nederlandse vertaling)
- Een fascinerend interview van Ken Jebsen (KenFM, Berlin) met Bodo Schiffmann, een Duitse arts die een eigen mening heeft over de Corona pandemie.

Er is een pagina waar alle links bijeen staan.

Maandag a.s., 25 mei, zal de laatste verspreide ledenavond zijn in deze vorm. Het zou leuk zijn om van alle groepjes een eindimpressie te ontvangen. Vanaf 1 juni, tweede Pinksterdag, komen we weer in het Vreedehuis bijeen (t/m 22 juni). Het bijgewerkte programma voor juni staat op de website.

In verband met de overheidsmaatregelen is aanmelden noodzakelijk voor iedere avond afzonderlijk. Per email bij mij of per telefoon bij Elisabeth Appenrodt: (070) 3505103.

Bob Duin, [bobduin@antroposofiedenhaag.nl](mailto:bobduin@antroposofiedenhaag.nl)

## **Marijke Ank Felix Bob, Verslag van Bob, 18 mei 2020.**

Vandaag voegden zich Antoinette Jelgersma en Ad Buijs bij ons! Met Felix oefenden we een gecompliceerde, euritmische canon ter versterking van ons ik.

Ank las een mooi scheppingsverhaal voor afkomstig van de Amerikaanse indianen. De dominantie van het getal vier was opvallend.

Gezamenlijk lazen we "Overwegingen bij het optreden van de pandemie met het Coronavirus". van Christian Büttner, vertaald door Marianne Bongers. Het is een uitvoerig pleidooi om naar de dieper liggende oorzaken te kijken van de ziekmakende werking van bacillen (virussen). Ze bestaan, maar hoe komt het dat ze ons ziekmaken? Het is geen individueel probleem, maar een mensheidsprobleem: het materialisme zonder een streven naar evenwicht met de geesteswetenschap. De demonisering en verduiveling van virussen of mensen draagt bij aan de ziekte door de verbreiding van angst en vrees.

Volgende week blikken wij terug op wat wij geleerd en ervaren hebben en op onze werkwijze. Is deze ook geschikt voor de (een) grotere groep?

## **Hetty en Irmentraud, Verslag van Hetty, 17 mei 2020**

De maandag kwam in het gedrang en dus kwamen we op zondag bijeen. Hetty las een mooi stuk uit Das Goetheanum voor in verband met het Corona virus: Hören für das Ätherherz van Matthias Böls.

Daarna lazen we de 3e voordracht van Das Osterfest in de Mysteriëngeschichte der Menschheit. Moeilijke voordrachten!

We hebben geprobeerd te doorgronden wat het betekende dat je met de inwijding geen Sonnenwesen-Empfänger was, maar een Sonnenwesen-Träger, ein Christophorus.

## **Micheline Friederike Thea, Verslag van Thea, 18 mei 2020**

Na de uitwisseling over de Coronatijd waarin wij leven is er een 'actueel-tje' besproken: het boek van Hans Stolp over Rudolf Steiner: 'Rudolf Steiner. Stichter van een nieuwe cultuur.'

Hans Stolp houdt een warm pleidooi voor een cultuur van de geest, die ons door Steiner is gegeven. De inhouden van Steiner worden overzichtelijk en met veel compassie beschreven. Stolp verstaat de kunst, om inhouden van Steiner, die voor velen van ons weliswaar bekende zijn, op een integere manier naar voren te brengen.

De uitwisseling over deel II van Christine was kort. De inhoud werd overwegend als 'grensoverschrijdend' in dubieuze zin ervaren. Een stijl die ook in Motief (mei) in het artikel 'Nooit meer Auschwitz' van Esther Anstadt, voor de twee mensen die dit hadden gelezen, werd opgeroepen. De vraag kwam op: 'Hoe ga je om met duidingen van het eigen karma?'. Is Motief hiervoor het podium?

Daarna zijn we de vierde (Paas) voordracht gaan lezen: 22.04.1924. De sprong om van de eerste naar de vierde voordracht te gaan, bleek bij nader inzien voor degene die deze voordracht voor het eerst lazen een sprong te ver.

Volgende week gaan we verder met de tweede voordracht.