

Onderwerp **Ledenavonden 11 mei (verslag) en 18 mei (planning)**
Afzender <bobduin@antroposofiedenhaag.nl>  
Ontvanger Bob Duin <rduin@xs4all.nl>
Datum 2020-05-13 22:16

Aan de leden van de maandagavondgroep, 14 mei 2020

Deze mail verbindt de afzonderlijke maandagavondgroepjes. Wilt u dit niet meer ontvangen, laat het dan weten (bobduin@antroposofiedenhaag.nl).

Op 11 mei kwamen er weer een aantal groepen bijeen. We ontvingen niet van iedereen bericht. Alle rapporteurs hartelijk dank! Ik heb hier en daar wat samengevat om de mail niet te lang te maken en daardoor leesbaar te houden.

Mario, Marleen, Renata, Trees en Guus: Wij lazen twee inleidingen bij euritmievoorstellingen in de paastijd van 1924. Volgende keer de voordrachten van 30 november tot 2 december 1923 in verband met de mysteriën van Efese. [Lees het verslag](#).

Maartje, Pieter, Elisabeth en Hans-Dieter: Dit groepje komt enthousiast bijeen en heeft levendige discussies n.a.v. de Leitsätze en de Michaelsbrieven.

Marijke Ank Felix Bob: Nog een keer de voordracht van Laurens Hornemann: Daarna een video boodschap van de longarts David Prins en de politieke situatie. [Lees het verslag](#).

Hetty en Irmentraud: Ontmoeten elkaar zeer geregeld.

Jeanne Bleeker leest samen met Joke Meijer "De opstanding van de geest" (op maandagochtend). [Lees het verslag](#).

Micheline, Friederike en Thea discussieerden over het artikel over Hans Stolp, over Christina en de eerste paasvoordracht uit 1924. Volgende week de tweede. [Lees het verslag](#).

Cynthia van Dam en Ellen Beek lezen samen op zondag Rudolf Steiner. [Lees hun verslag](#).

Taco, Judith, Christine en Tobias: geen bericht

Wim Maaijen volgt ons.

Enige losse berichten:

Marijke maakt ons attent op [een interessante video blog van de longarts David Prins](#) over het beleid omtrent Corona.

Nelke roept op om 's avonds naar Venus te kijken. Zij staat nu zo prachtig in het westen. Als er geen wolken in de weg zitten, kun we haar dan begroeten als een levend wezen?

Irmentraudt was getroffen door de schitterend blauwe lucht aan het begin van de lockdown.

Bob wijst hierbij op [een pagina van de website waar alle links bijeen staan](#).

De voorbereidingsgroep plant het hervatten van de gezamenlijke bijeenkomsten op maandagavond per 1 juni. Wij komen dan dus nog twee keer in afzonderlijke groepjes bijeen, op 18 en 25 mei. [Zie de ledenagenda](#). I.v.m. de overheidsmaatregelen (maximaal 30 aanwezigen) moet ieder zich **van te voren opgeven**.

Wanneer zich nog anderen willen aansluiten bij de gespreide ledenavond, laat ons dat dan even weten. Persoonlijke berichten die gedeeld kunnen worden zijn eveneens welkom!

Graag volgende week dinsdag of woensdag vanuit iedere groep een kort berichtje van het behandelde onderwerp en plannen of suggesties hoe verder te gaan.

Hartelijke groet,

Bob Duin, bobduin@antroposofiedenhaag.nl

Mario Marleen Renata Trees Guus, Verslag van Guus, 11 mei 2020

Wij hadden ons voorgenomen een inleiding van Dr. Steiner te lezen die hij zowel op 20 als op 22 april 1924 heeft gehouden voor leden, genaamd -die weisheitworten der grundsteinlegung. Deze inleiding werd gehouden in het kader van de paasfeestbijeenkomst, Pasen als mysterie gebeuren, die plaatsvonden in Dornach van 19 tot en met 22 april waar wij als groep de vier voordrachten al samen hadden gelezen.

In deze korte inleiding geeft hij aan dat de euritmievoorstelling waar voor de eerste keer de grondsteen in euritmie werd uitgebeeld hiermee een nieuwe impuls zal geven aan de weinachtstagung, een impuls die niet iets voorbijgaande is, maar die zich voortzet en doorontwikkeld. Hiermee wordt dus een nieuwe stap gezet namelijk dat wat met de kerstbijeenkomst in de harten van de aanwezige antroposofen is gelegd hier voor de aanwezigen voor de eerste keer in eurimie aanschouwelijk werd gemaakt.

Het tweede stuk was een openbare voordracht bij een euritmievoorstelling van 27 april 1924 in Dornach met de naam - die beweging als sprache der Seele. Hier werd nader ingegaan op de verhouding spraak, rezitatie tot gebaar en beweging. Dit komt ook tot uitdrukking in de vierde voordracht van de paasbijeenkomst door het maangeheim van de efese inwijdeling.

Daar wij denken in mei nog als groepje bij elkaar te komen. besloten we de voordrachten vier vijf en zes van 30 november 1923 tot en met 2 december 1923 van de cyclus mysterieplaatsen en inwijdingwegen, waarbij je al deze voordrachten kunt betrekken op de mysteriën van efese. nog gezamenlijk te lezen.

Marijke Ank Felix Bob, Verslag van Bob, 11 mei 2020.

Ank heeft helaas nog veel pijn en bleef thuis: We bespraken nog een keer de indrukwekkende voordracht van Laurens Hornemann: Was kann aus der Coronakrise auferstehen? Zie de video link.

Opnieuw werden we gegrepen door het beeld van de vergrote duisternis, ontstaan door de schaduw van het opkomende heldere licht. De voordracht culmineert schitterend in een bespreking van het vraagstuk van het onvermogen om op positieve wijze de dood te accepteren.

Daarna bekeken we de vlog van de longarts David Prins die vraagtekens zet bij het beleid omtrent corona. Dit gaf veel discussie over de huidige politiek en hoe hiermee om te gaan vanuit de antroposofie.

Volgende keer zal Felix een artikel meebrengen.

Micheline Friederike Thea, Verslag van Thea, 11 mei 2020

We zijn de avond gestart met de uitwisseling van het artikel van Hans Stolp over Rudolf Steiner in Trouw van vrijdag 8 mei. Blij verrast hoe hij moeilijke vragen over b.v. het rassenvraagstuk goed kan toelichten, terwijl de AVIN daar indertijd afstand van heeft genomen.

Vervolgens hadden we een discussie over Christina. Dat werd een levendig gesprek, waar alle betrokkenen na het lezen van het 2e deel niet meer mee konden komen. Het spirituele werd gemist. Voor de een was de inhoud 'verwerpelijk', teksten die overgenomen zouden zijn van internet, de ander vond het goed om er kennis van te nemen en daar verder afstand van te nemen,

of het te zien als tijdsfenomeen. We hadden er de hele avond mee kunnen vullen, maar dat zou ten koste gaan van ons voornemen om aan de Paasvoordrachten te beginnen.

We hebben de spreuk gelezen en daarna de eerste voordracht uit 'Das Osterfest als ein Stück Myseriengeschichte der Menschheit' van 19.04.1924 uitgelezen. (zijn wat langer door gegaan). Mooi dat deze voordrachten in de Nederlandse vertaling zijn uitgegeven onder de titel 'De opstanding van de geest' (deel II)

We gaan volgende week verder met de tweede voordracht.

Cynthia en Ellen, Verslag van Ellen, 11 mei 2020

Wij gaan nog steeds door op onze zondagse bijeenkomsten met dr. Steiner. Aan het begin van de crisis begonnen we met de voordrachten van 27 maart 1921, de eerste uit 'Der Ostergedanke', 'Die Himmelfahrtsoffenbarung', 'Das Pfingstgeheimnis', zoals ik al eerder meldde en we maakten het af. Ze brachten ons weer wat heilig vuur en gegrepen waren we door wat Steiner ons vertelde over de mensen die sterven. In mijn eigen woorden, vanuit mijn herinnering: Ieder mens dat door de poort vande dood gaat, weet op datzelfde moment wat het mysterie van Golgotha is en ziet wat het voor hem of haar betekent.

Wat zegt dit ons over de velen die nu sterven door het Corona-virus, vroegen wij ons af. Daarna pakten we de kersverse uitgave van begin dit jaar (!) op: 'Ziektes, Epidemieën en Preventie' van R. Steiner. Het is een verzameling citaten, uit verschillende voordrachten van Rudolf Steiner geplukt. Het boekje brengt ons vele nieuwe en zeer verrassende inzichten. Ik zie nu niet de mogelijkheid er iets uit te citeren: alles hangt zó met elkaar samen dat ik er niet één kreet uit wil halen, hoewel dat verleidelijk is, misschien lukt dat als we het hele boekje hebben gelezen. De vertaling maakt het ons niet makkelijker.

Jeanne en Joke, Verslag van Joke, 11 mei 2020

Op maandagochtend kom ik bij Jeanne en lezen wij samen in Pasen als mysteriegebeuren (GA 233a). Dit was de 2e keer (11 mei) en we gingen verder met de tweede helft van de eerste voordracht en we begonnen aan de tweede voordracht.

Terwijl de herinnering aan de gebeurtenis op Golgotha zich ontwikkelde bij de mensen, ging het bewustzijn van Christus als zonnewezen verloren. De tijd van de oude inwijding was voorbij. De mensen konden niet meer begrijpen dat, wanneer de natuur in de herfst afsterft, de levendigheid van de geest kan worden geschouwd. Het ontspruitende leven in het voorjaar had men nu nodig als symbool voor de opstanding van Christus. Het Adonisfeest, dat vroeger in de herfst werd gevierd, moest aan de mens duidelijk maken: de ziel ontwaakt drie dagen na het sterven in geestelijke onsterfelijkheid. Bewustzijn hiervan ging helemaal verloren.

De tweede voordracht begint met het kijken naar (oude) religies waarbij de Vadergod werd aanbeden, terwijl men nog bewustzijn had van de samenhang van de Vadergod met de maankrachten. Er waren nog oudere religies, waar men weet had van de zonne-, zelfs de saturnuskrachten. De breuk die optreedt rond je dertigste jaar bewerkstelligde in oude tijden een totale ommekeer bij de mens. Tegenwoordig verloopt deze min of meer onbewust. De maankrachten, die tot ons dertigste jaar onze impulsen, temperament en instincten determineren, maken dan plaats voor de zonnekrachten.